



Bente Ane

– kvinden med de mange identiteter

Bente Ane var et øge- eller kaldenavn. Egentlig hed hun Ane Cathrine og var født Nielsen af fattige folk i Menstrup by. Hun blev døbt i Marvede Kirke, men familien flyttede rundt i Sorø Amt alt efter, hvor de kunne få arbejde, så lille Ane Cathrine fik boet mange steder. Da hun skulle konfirmeres, boede familien i Karrebæk, og her fandt hun også sin første plads som tjenestepige.

Omkring 1873 flyttede Ane Cathrine til Gladsaxe, hvor hun blev ansat som tjenestepige i Mørkhøj. I 1877 blev hun gift med arbejdsmand og indsidder Lars Olsen fra Mørkhøj, men han døde allerede i 1883, kun 33 år gammel. De fik så vidt vides ingen børn. Ingen der overlevede i hvert fald.

I begyndelsen af året 1885 flyttede Per/Peter/Peder Jønsson/Jensen til Danmark fra Sverige. Han slog sig ned i Buddinge, og inden året var omme havde han giftet sig med Ane Cathrine. Da Per Jønssons navn i fordansket form blev til Peter Jønsson eller Peter Jensen, kaldte Ane Cathrine sig også skiftevis for Jensen og Jønsson resten af sit liv.

Folketællingerne er de sjoveste at kigge i, når man leder efter Ane Cathrine. Ikke nok med at hendes navn staves på alle mulige måder, hun oplyser også forskelligt fødeår fra år til år. I kilderne ses hun med fødeår fra 1848 til 1853. Ved gennemgang af samtlige opgivne fødselsår og –steder, kan det dog med rimelig sikkerhed fastslås, at hun blev født i Menstrup i 1852. Kun i Karrebæk er der en alternativ mulighed for, at hun kan være født, men den kræver mere fantasi, end det er normalt, at folk udviser, så den ser vi bort fra her.

Peter Jønsson og Ane Cathrine fik fire børn, der alle blev døbt Jensen til efternavn. I 1896 blev Peter Jønsson syg og indlagt på Kommunehospitalet. Han havde tuberkulose. Da han blev udskrevet, var han uarbejdsdygtig, og familien blev anbragt på Stolpegården, som var fælles fattiggård for Gentofte, Gladsaxe-Herlev, Lyngby-Taarbæk og Søllerød sognekommuner. Peter Jønsson døde af sin lungesygdom 19. februar 1901, og fra den tid kan vi se af kilderne, at enkefru Jønsson flyttede fra Stolpegården til Buddinge, hvor Gladsaxe-Herlev Sogn rådede over et par gamle, stråtede huse. Det ene blev brugt som husvildebolig, det andet som fattighus, altså et alternativ til Stolpegårdens anstalt. Hendes to sønner boede stadig hjemme, mens de to lidt ældre piger allerede var kommet ud at tjene.

Ane Cathrine Jønsson, Bente Ane kaldet, boede i kommunens fattighus til sin død 29. september 1941, hvor hun døde 88 år gammel. Hvis hun havde haft lyst, kunne hun ellers have fået plads på det i 1932 færdigbyggede plejehjem, Kildegården. Men hun valgte at dø under eget stråtag.

Kommunens hus eller fattighuset var af elendig kvalitet. Det var bygget i bindingsværk og havde stråtag. Der var bræddegulv i det rum, der tjente til stue og værelse, mens køkkenet var lerstampet. Et lynnedslag ville have fået huset til at brænde ned til grunden i løbet af en time. Men der kom ingen lynnedslag, og huset fik lov til at stå til begyndelsen af 1942, hvor det blev revet ned. Bente Ane nåede at bo i huset i 40 år.



Dette foto af Bente Ane Jønsson er meget kendt og har været brugt i et utal af sammenhænge. Bente Anes historie derimod har vist aldrig været forsøgt optværet for nu.



Bente Ane, alias enkefru Ane Cathrine Jønsson, er her malet af K. Nielsen i 1938.



Fattighuset i Buddinge og en af beboerne på Buddingevej 335 matrikel nr. 41 Buddinge By. Huset blev revet ned i 1942. Huset bestod af to rum. Et køkken og en stue. Huset var bygget i bindingsværk og havde stråtag. Det var den billigste og absolut også mest brandfarlige byggestil, man rådede over. Gulvet i stuen var beklædt med brædder. Køkkengulvet har formentlig kun været stampet ler. Bag huset lå lokummet, og desuden var der et brændeskur. For den sidste beboer af huset, Bente Ane Jønsson, var det dog klart at foretrække at bo her end på en rigtig fattiggård. Kommunen havde ellers lod og del i den fælleskommunale fattiggård, Stolpegården, i Gentofte, hvor Bente Ane kunne have levet mere komfortabelt, men uden nogen ret til selvbestemmelse.

Ane Cathrine Jønsson	Arbejderske	1852	17/11	Menstrup
Ane Cathrine Jønsson	Arbejderske	1853	17/11	Karrebækstorp
Enke Ane Cathrine Jønsson	Arbejderske	1853	17/11	Marvede Sogn
Jønsson, Ane Cathrine	Enke	1852	17/11	Menstrup
Ane Jensen		1852	17/11	Menstrup
Ane Jensen	Enke	1852	17/11	Karrebækstorp
Ane Jensen		1852	17/11	Menstrup
Ane Jensen		1852	17/11	Menstrup

Uddrag af de lokale folketællinger 1914 til 1922 minus 1919. Det viser hvorfor Bente Ane er svær at følge. Hun opgiver forskelligt navn, fødeår og ikke mindst fødested fra år til år. Og hun gjorde ligeså til alle andre myndigheder. Formentlig kunne hun simpelthen ikke huske det.

478	180-4	Pointo 165 Malt. 44 Gammelford
Exp. Præje.		Milh. Kommun (Cathrine)
		a, Måledele Malt 1/2 x 7, 3
		1/8" Skovlen til 1 Skive Skib
		brøndelet, brøndelet - Loft
		87 ul 7 620
		1 Oven 50
		1 Kabiner tilbyggel 30
		Nabo indf. 700.

Den almindelige Brandforsikring for landbygninger bind V, folio 478. Brandtaxationen her blev tegnet på kommunens fattighus i Buddinge, matrikel 41, i 1902.

Hovedliste.		Børn	
Navn	År	Navn	År
Ane Jensen	1852	Peter Jensen	1886
Ane Jensen	1852	Peter Jensen	1886
Ane Jensen	1852	Peter Jensen	1886

Folketælling 1901 sakset fra Arkivalier Online. Bemærk, der står tre børn, men der var et fjerde født 1886. Hun hed Signe. Det ved vi, fordi Ane Katrine og Peter Jønsson modtog hjælp fra kommunens fattiggård i forbindelse med hendes konfirmation i foråret 1900. Da folketællingen her er lavet, er pigens formentlig forlængst sendt ud at tjene bønder.

